

Edwin Rutten

Edwin Rutten is de verteller van de Mattheus Passie. Met deze voorstelling hoopt hij de jeugd en andere volwassenen te bereiken en ze om te turnen tot Bach-liefhebbers.!

Hij wist er zelf te weinig van. *"Ik ben dat gaan onderzoeken, en toen kwam ik erachter dat veel mensen die Mattheus eigenlijk mijden omdat ie zo lang duurt, soms wel 2,5 tot 3 uur lang. Vaak weet men wel, het gaat over het lijdensverhaal, maar hoe het nou precies in mekaar zit."*

Edwins versie is een stuk korter dan de oorspronkelijke, slechts 70 minuten blijven er over van het origineel. In de versie van Rutten wordt kennis gemaakt met de sfeer van de muziek, de instrumenten, de stemmen van de verschillende zangers en de koren. En verder wordt uitgelegd wat een aria een arioso en een koraal is.

